

Εισαγωγή – 9 Απριλίου 1940

Ο πόλεμος του Anders Lassen, ο δικός του πόλεμος, ξεκίνησε το πρωί της 9ης Απριλίου του 1940, όταν η είδηση για την κατάληψη της Δανίας από τους Γερμανούς έφτασε στο δεξαμενόπλοιο *Eleonora Mærsk* στον Περσικό Κόλπο. Ως τότε, αν και για επτά μήνες ταξίδευε στη θάλασσα κάτω από πολεμικές συνθήκες, ο πόλεμος που η Βρετανία και η Γαλλία είχαν κηρύξει εναντίον της Γερμανίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939, δεν ήταν δικός του πόλεμος.

Όταν ξέσπασε ο Σοβιετοφινλανδικός (Χειμερινός) Πόλεμος, τον Νοέμβριο του 1939, μπορεί να είχε σκεφτεί να καταταγεί εθελοντής στο πλευρό των Φινλανδών, αλλά αυτό μάλλον οφειλόταν στην απογοήτευση και την ανία της ζωής στο δεξαμενόπλοιο και στην έλλειψη ενδιαφέροντος να σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, παρά σε κάποια ιδεολογική στάση ή κάποιο ιδιαίτερο ζήλο για τον πόλεμο και τη στρατιωτική ζωή. Είχε μάλιστα μπει και στον πειρασμό να αναζητήσει την τύχη του στη Βραζιλία ως χρυσοθήρας, αλλά και να μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι δύο αυτές τελευταίες επιλογές απαιτούσαν κεφάλαιο εκκίνησης, και επομένως του ήταν ευπρόσδεκτη η προσαύξηση του μισθού λόγω πολέμου –250% των τακτικών αποδοχών– που του επέτρεπε να αποταμιεύει και να απολαμβάνει τις ανέσεις της ζωής στη θάλασσα και στα λιμάνια. Ενοχλούνταν μάλιστα, όταν το *Eleonora Mærsk* έπρεπε να πλεύσει σε ύδατα που δεν είχαν χαρακτηριστεί πολεμικές ζώνες, και άρα χωρίς πριμ πολέμου, και ήταν αναγκασμένος να καπνίζει πίπα ή στριφτά τσιγάρα αντί για πούρα και να πίνει μπύρα αντί για κονιάκ.

Όταν η Γερμανία κατέλαβε την δική του πατρίδα ο παγκόσμιος πόλεμος έγινε για τον Anders Lassen μεμιάς προσωπική υπόθεση.